



1. RØNNE FLOK

BERETNING GRUPPERÅD 12 MAR 2016

Vi har igen haft et godt Ulveår i 1. Rønne Trop & Flok.

Antalsmæssigt svinger vi en del henover året, men sådan har det jo altid været. Lige nu er vi 24 ulveunger, men vi har i løbet af vinteren oparbejdet en venteliste på 6-7 børn. De første på listen starter lige efter Påske i APR, og derefter kommer resten ind i Flokken inden sommerferien. Vi tager 2-3 stykker ind ad gangen – som det nu kan passe – så vi kan få en god kontakt til det enkelte barn fra start. I juni-juli-august er vi ofte rigtig mange – nogle år op til 35 børn, men så kommer Gruppeweekenden, og vi rykker en stor flok op til Juniorflokken.

Ledermæssigt er vi mange, men vi er også nogle travle mennesker, der fløjter rundt til alle sider. Vi er på papiret 8 voksne, men vi har også været ude for, at kun 3-4 har kunne komme til enkelte møder – fordi vi har så meget andet for. Og det skal der jo også være plads til!

I foråret 2015 var vi på Vårweekend sammen med Juniorerne (hvad vi også er i dag fra kl. 12) – vi var med på BLÅ/GRØN weekend, og så gik vi med på Spejdermarchens første etape fredag før Pinse.

Sommerlejren gik til Sømarken, hvor vi straks efter ankomsten transformerede os til indianere. En fin lejr, dejligt vejr og nogle rigtig gode Ulveunger!

I efteråret 2015 deltog vi i Puslingløbet ved Allinge Stadion. Et godt arrangement, hvor 1. Rønne Flok igen igen løb med "Bedste-Flok-skindet."

Årets Gruppeweekend, hvor vi alle sammen er afsted, gik i 2015 til

Middelaldercentret. Dyrt – fordi vi valgte at give alle spejderne en guidet tour om og i middelalderen – men også dejligt med de spændende rammer. I øvrigt boede vi kvit og frit på centret mod at betale for vores forbrug af el. Det har vi naturligvis takket dem for, og ingen tvivl om, at vi gerne vender tilbage – dog ikke i 2016, hvor vi allerede har booket Jarlsgård i Vestre Sømark.

På vores møder bruger vi meget tid på at indføre Ulvene i spejderlivets basisfærdigheder og fantasiramme. Mange af vores aktiviteter er bygget op omkring en historie – det kan være Junglebogen – sørøveri – trolde osv., så tro ikke på ALT, hvad jeres børn kommer hjem og fortæller.

Ulvenes basisfærdigheder handler jo meget om at klare sig selv i forskelligartede situationer, hjælpe hinanden, være en god og troværdig kammerat og behandle naturen, så der også er natur til vores efterkommere.

Vi bruger farligt værktøj – kniv, økse – sav, men altid sammen med en voksen. Vi tænder bål, eksperimenterer med brug af ild (snobrød – brænde ler perler i konservesdåser – bage chokoladecake i en udhulet appelsin bare i denne weekend), men lærer også Ulvene at respektere ilden og dens farer. Vi arbejder med natur – f.eks. med naturvejleder, spænde fuglevinger ud og tale om fuglenes fjer, lave fuglemad, iagttage fugle – samt vi lærer navne på de almindeligste træer, buske og planter. Vi arbejder med 1.hjælp, øver at iagttage gennem kims lege, lærer om det at finde vej ved hjælp af kort og verdenshjørner, binder masser af knob...og alt det andet, der hører til godt spejderarbejde.

Ulvene er delt i bander, hvor der er en BL og en BA. Disse poster besættes helt automatisk, der sker altså ikke en udvælgelse, men man bevæger sig opad i systemet, efterhånden som de ældre rykker op til Juniorflokken.

Ulvene arbejder ofte bandevist – altså 5-6 børn i en lille gruppe, og her gælder det naturligvis SAMARBEJDET. Altså processen, og måske ikke helt så meget produktet. Vi mener, at det er vigtigt at lære vores Ulve at samarbejde, så derfor laver vi tit også nogle andre grupperinger. Oftest har vi en leder på som observatør, og det er med glæde, vi har set – at samarbejdet i bander / andre grupper er blevet virkelig godt henover denne vinter.

I denne weekend er vi så på Vårweekend sammen med Juniorerne. Det er dejligt for Ulvene igen at være sammen med nogle af de store, som er rykket op. Jeg tror også, at Juniorerne synes, det er hyggeligt at være sammen med os.

Vi skal igen i år gå med på første etape af Spejdermarchen – den 13 MAJ, og I forældre er mere end velkomne til at gå med os fra Galløkken til Hasle Fæled – 10 km.

Den sidste weekend i MAJ skal vi på en fælles weekend sammen med øens andre spejdere. Vi skal på Rømeregård ved Årsballe, og det er en ”ny” opfindelse – nemlig en sammenlægning af den tidligere ”Blå/Grøn” og Puslingeløb/Sct.Georgs Turnering, som ellers ligger midt i SEP.

Til gengæld rykker vi så vores Gruppeweekend tidligere frem på året – nemlig til den 10-11 SEP, hvor det er lysere i vejret – og måske også lidt varmere.

Til slut vil jeg bare sige – Hold godt øje med www.ronnespejder.dk! – og tak for lån af jeres børn!