



DET DANSKE SPEJDERKORPS 1. RØNNE TROP og FLOK



GRUPPELEDERBERETNING 2016

2015 har igen været et godt spejderår for 1.Rønne Trop & Flok.

Vi har 5 grene i Gruppen: Familiespejd – Ulveflok – Juniorflok – Trop og Klan.
Desuden har vi en løst tilknyttet støttegruppe: LAPgruppen

I alle grene har vi haft et stabilt antal spejdere – dog er Trop & Klan vokset med mange procent, og det er virkelig flot, at de to grenes ledere har formået at fastholde de store børn/unge mennesker. Ikke nogen let opgave, kan man jo tydeligt se, når vi sammenligner os med andre ungdomsorganisationer.

Hvis man skal fastholde, er der ingen tvivl om, at lederne hele tiden skal forny sig, følge med tiden og lave et stykke kvalificeret spejder/lederarbejde.

Derfor vil jeg også gerne her uddele mange roser – der kan faktisk ikke uddeles FOR mange – til vores mange, ihærdige ledere og assistenter i alle grenene. **STOR TAK til jer!**

I 2015 forsøgte vi os med et nyt fælles arrangement i gruppen: SCOUT 2015.

Vi måtte desværre aflyse pga. for få tilmeldinger – dagen var nok forkert valgt, men det var så den eneste ledige, der var det efterår.

Ideen med arrangementet var, at spejderne skulle vise deres forældre, hvad det er vi går og laver, når vi tager det blå tøj på. Spejderne stod for aktiviteterne, og det var spejderne, der skulle guide forældre og familie igennem.

Vi tror stadig på ideen at lave sådan et arrangement, måske mindre ambitiøst hvad angår forplejning, og derved behøver vi heller ikke den tidlige tilmelding, som måske har forhindret nogen i at tilmelde sig.

Datoen er ikke sat endnu – men I skal nok høre fra os.

Juletræssalget gik jo som altid strygende – UDSOLGT! Og gode penge i kassen.

Det sammen kan jeg heldigvis også sige om lodseddelsalget i foråret 2015, og loppemarkedet i maj gik også ganske fornuftigt.

Desværre kommer der ikke noget loppemarked i år.

Jeg skrev til jer alle sammen 1. FEB, men fik desværre kun en positiv tilbagemelding. Jeg har derfor besluttet, at vi holder en pause i 2016 – med håb om, at vi kan komme

tilbage i 2017. JEG – ja, det var faktisk kun mig, der var tilbage i det gamle udvalg, og det går altså ikke med et one-woman – eller two-women-show, når det gælder loppemarked. Vi skal være 4-5 effektive personer til at planlægge og lave de mange aftaler, ellers bliver det simpelthen for surt. Gå hjem og tænk over det, smid mig en mail – og så er vi klar i foråret 2017!

Vores nabo er Slottet. Vi var begyndt i lederkredsen at snakke lidt om, ”Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe?”

Vi blev overhalet indenom, da Slottet i starten af SEP kontaktede mig, om vi kunne lave et spejdermøde for asylbørn? Og selvfølgelig kunne vi det.

På en mandag eftermiddag – hvor der ikke var Ulvemøde om aftenen – stod vi parate hernede – 4 voksne ledere og 6 store børn fra Troppen. Asylcentret havde meldt ud, at der nok kom ca. 10 børn – der kom 24! i alderen 5-14! Og det blev en travl, udfordrende og sjov eftermiddag for os alle. Selvom vi nok var en smule ”slidte” bagefter, har vi helt klart meldt ud til Røde Kors, at de skal være velkomne en anden gang.

Spejdermæssigt har det altså gået strygende i 2015 – penge har vi samtidigt tjent, men på Gruppestyrelsessiden har det været lidt udfordrende.

Vores formand, Lars Nygaard, valgte at gå af i utide af personlige årsager i AUG 15. Heldigvis var Matilde frisk på at hoppe op på formandsstolen – og det skal du simpelthen have en kæmpe TAK for. Det var modigt gjort, der er jo en del ting at sætte sig ind i, når man starter fra 0. Men du har klaret det med bravour.

Ebbe skal også have en kæmpe TAK for den store indsats, du har ydet her i efteråret med at støtte Formanden og mig, når udfordringer har stået i kø.

Vi er i gang med at få styr på vores materiel her i hytten. Vi har mange ting, telte, patruljeregj m.v. – vi synes ikke, at vi mangler noget – men det fylder med materiel til en spejdergruppe med 125 medlemmer!

Derfor var vi også utroligt glade, da Gustavs far, Carsten Folkmann, gav os nogle brugte hylder fra en lukket vinforretning. De har gjort, at vi nu har fået en langt bedre oversigt over vores grej, og så samtidigt har vi også sparet plads.

Nu mangler vi bare at få sorteret lidt mere ud i borde og bænke og så redekoreret hytten. Vi har mange gamle ting fra vores 105 årige historie, vi meget gerne vil vise alle vores spejdere.

Som altid har vi spændende møde og ture planlagt: Spejdermarch Bornholm Rundt, BLÅ/GRØN weekend, sommerlejr, Gruppeweekend – i år til Jarlsgård og endeligt vores fælles Juleevent i NOV.

Vi er en spejdergruppe i god gænge – selv med et vigende børnetal på Bornholm – fastholder vi vores medlemstal omkring de 120 børn og voksne, og er dermed klart den største spejdergruppe på Bornholm.

Vi mener selv i lederkredsen, at vores "succes" skyldes, at vi naturligvis har gode og udfordrende aktiviteter for vores spejdere, men at det også skyldes, at vi er tydelige i vores ønsker og krav til vores spejdere og deres familier: F.eks. melde afbud, hvis man ikke kommer, komme til tiden og hele tiden osv.

Ind i mellem må vi tage en dialog med forældre om disse ting, men heldigvis fornemmer jeg, at "man" forstår, at hvis vi skal lave de aktiviteter med spejderne, som vi gør – så kræver det, at vi har en stor tillid til hinanden, og at vi kender det enkelte barn rigtig godt!

Jeg vil sluttelig takke jer forældre for en super opbakning til det stykke spejderarbejde, vi laver sammen med jeres barn / børn.