



1. RØNNE FLOK

Flokleder – beretning 2013

Vi har igen i 2013 har et sjovt, spændende og lærerigt Ulveår!

Vi er rigtig mange ulve – 29 lige nu – og dette efterår / vinter har vi brudt vores principper om et antal på 25, da Ventelisten hele tiden banker på! Det gør ondt på os, at et barn – der lige nu har lyst til at være spejder – ofte må vente flere måneder, før de kan komme ind! På den anden side, kan det knibe med pladsen i vinterhalvåret, hvor vi har en del aktiviteter inde!

I 2013 var vi med til at sælge lodsedler til vores sommerlejre, også vores egen Troldelejr i Sømarken.

Det blev en helt uforlignelig sommerlejr:

I løbet af det første døgn blev alle – både ulve og ledere – forvandlet til de mest fantasifulde trolde v.h.a. tøj fra Frellsens Hær, sløringscreme fra Hjemmeværnet og en hel del hårlak Brugsen. Der blev afholdt workshops i troldeformularer, hver trolde fik egen håndflettede hale, og alle fik de grundlæggende kurser i bøvnsning og prutning.

Sagen var nemlig den, at BRK skulle spare igen igen, og Winnie Grosbøl havde derfor udtænkt den plan, at alle børn, der kunne begå sig troldeverdenen, ikke behøvede at komme i skole igen i august!

Sidste dag på lejren blev den store troldetest gennemført – alle bestod! – så vores ulveunger går vist ikke i skole længere?

Jeg kan allerede nu afsløre, at Årets sommerlejr tema er ”Smølferne,” og mon ikke Flûgger giver gode % på blå smølfemaling?

Vi var i 2013 også på BLÅ/GRØNweek-end i Finnedalen og på Gruppeweek-end på Elleshøj i sydkant af Almindingen. BLÅ/GRØNweek-end er som navnet antyder en weekend med både blå og grønne spejdere.

Vi var også på Puslingeløb, for at hente skindet hjem på sømmet igen!
Denne gang måtte vi endda ud i rigtig konkurrence mod en anden flok –
fint nok. Ikke så fedt at vinde, hvis man er den eneste flok, der kan stille 2
bander – vi stiller normalt med 4.

I årets løb har vi arbejdet med mange af de færdigheder, vi mener en Ulv
skal kunne. Hos os introduceres børnene for alvor til spejderlivet:

*vi lærer dem at omgås ild på fornuftig vis – Ilden er vores ven, som vi skal
respektere –

*skarpe redskaber, knive, økser, save lærer de også at bruge –

*vi arbejder med tovværk (knob – knytning m.v.) –

*lærer at finde vej på et kort – verdenshjørner – stjernebillede

*lærer om naturen – fugle – planter – stjerne...

*løse opgaver med vores ”hitte-på-som-hed”

m.v.

og dertil kommer så alle de sociale aspekter som

*at kunne arbejde/fungere i en ”bande”

*atvære hjælpsom og en god kammerat

*at tage sig af de små / yngste / svageste

Vi har lige nu en meget stor gruppebørn – og ofte på kun lille plads – og
alligevel kan jeg kun sige, at vi har en meget velfungerende gruppe børn.
Konflikter er sjældne, og løses ofte selv blandt ulvene.

De lever virkelig op til vores Ulveråb:

”God jagt Ulve”

”Akela, vi vil gøre vores bedste”

Hanne Hweg

Flokleder

230214